

Dynamiek in de Elckerlyc.

Tien jaar lang noteerde dwarsfluitist Frits Nagel stipt alle gevleugelde uitspraken van Maarten Jense, onze dirigent. Maar liefst 116 repetities heeft hij waargenomen en per repetitie waren er tenminste 4 á 5 vermeldenswaard.

Hieronder een eerste bloemlezing, met dank aan Frits. U kunt zich dan waarschijnlijk wel voorstellen dat onze muzikanten elke repetitie als een feest ervaren. Wij zullen deze bloemlezing regelmatig verversen, want de creativiteit van Maarten is onuitputtelijk.

- Wilt u datgene wat ik daarnet zei, allemaal opslaan op uw inwendige muzikale harde schijf. Als daar tenminste nog plaats is.
- Ik heb een revolutionair voorstel: laten we met elkaar afspreken dat je geen noot speelt als je een rust hebt.
- Hoorde je niet wat ik zei? Welk merk gehoorapparaat heb je? Dat merk kopen wij dus niet.
- Een noot van 4 tellen duurt tot aan het begin van de 5e tel.
- Gij bent hier misschien "gekome om hier gezellig lekker un uurke te bloaze", maar ik ben hier gekomen om de lat hoger te leggen.
- Maat 27? Kun je dat niet vinden? Dan staat er eerst een 2 en dan een 7.
- Meng in elkaars klank, kruip in elkaars tonen, kruip met je oren bij de slagwerkers op schoot.
- Twee uur lang repeteren betekent twee uur lang naar mij kijken.
- Als de dirigent jou een begenadigd musicus vindt, vind je dat dan zelf ook?